

Een kleurrijk Nederland

Stijn Ettes

Landsgrenzen

Hiernaast zie je de landsgrenzen van Nederland. Duitsland en België zijn onze buurlanden. Maar wist je dat het Koninkrijk Nederland groter is?





Eilanden

Boven Zuid-Amerika liggen namelijk 6 eilanden die bij het Koninkrijk horen.

Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn aparte landen binnen het Koninkrijk, net zoals Nederland eigenlijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn gemeenten. Met de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vormen ze het Caribisch deel van het Koninkrijk.

150 landen

In Nederland wonen veel verschillende mensen! In Amsterdam wonen zelfs mensen uit meer dan 150 landen. Het maakt niet uit hoe je eruitziet, iedereen die hier geboren is of lang woont, is Nederlander. Hoe komt het dat er zoveel verschillende mensen in Nederland zijn?





Dure producten

Vroeger speelde Nederland de baas over andere landen, zoals Indonesië en Suriname. In Indonesië en Suriname waren producten, zoals koffie, suiker en nootmuskaat, die niet in Nederland groeiden. Maar in Nederland wilden we die producten wel graag hebben!



Onafhankelijkheid

Maar in plaats van eerlijk ruilen, zoals melk uit Nederland voor peper uit Indonesië, gingen we de baas spelen en pakten we de peper af. Dit was niet eerlijk voor de mensen in Suriname en Indonesië. Indonesië wilde een onafhankelijk land worden zodat ze zelf konden bepalen wat ze met hun producten gingen doen. In 1945 gaf Indonesië aan onafhankelijk te zijn. Dit vond Nederland toen nog niet goed. Er kwam een oorlog tussen Nederland en Indonesië, die tot 1949 zou duren. Uiteindelijk gaf ook Nederland toe dat Indonesië onafhankelijk was. Suriname werd in 1975 een eigen land. Sommige mensen besloten niet in Indonesië of Suriname te blijven, maar in Nederland een huisje te kopen.

Familie

Vaak hebben ze nog familie, zoals ooms en tantes in Suriname of Indonesië. Er komt ook heel lekker eten uit Suriname en Indonesië! Op veel plekken in Nederland heb je een Indonesisch restaurant met heerlijk eten!



Makkelijk heen en weer

Vanuit de Caribische gebieden zijn er ook mensen naar Nederland verhuisd. We zijn één Koninkrijk, dus dat maakt het makkelijk. Ook vanuit Nederland verhuizen mensen naar de Caribische eilanden, of ze gaan er op vakantie.



Jaren 60-70

Maar er zijn nog veel meer verschillende mensen in Nederland! 60 jaar geleden was er heel veel werk in Nederland en dat konden we niet alleen. Toen zijn veel mensen uit Griekenland, Spanje, Marokko en Turkije ons komen helpen. Veel helpers zijn in Nederland gebleven en hebben hier kinderen gekregen. Deze kinderen zijn nu ook Nederlands, net als jij.



Veilig wonen

Ook vandaag de dag komen er vanuit andere landen mensen naar Nederland. Bijvoorbeeld omdat in hun oude land oorlog is en je er niet veilig kan wonen. Iedereen verdient het om veilig te wonen, dus krijgen ze in Nederland een huis.





Het eten op je bord

Ook is er in Nederland veel werk waar we zonder mensen uit het buitenland niet aan toe komen. Veel eten op je bord komt door het werk van mensen die hier zijn komen vanuit andere landen!

Helden van iedereen

Het maakt niet waar je vandaan komt, iedereen is gelijk en iedereen kan je vriend worden! De aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal dat in 1988 Europees kampioen werd, was bijvoorbeeld Ruud Gullit. Hij had een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. De bekende hedendaagse voetballer Virgil van Dijk heeft bijvoorbeeld een Nederlandse vader en een Surinaamse moeder. De bekende zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft een Surinaamse vader en Nederlandse moeder.



Samen

Zoals je leest komen er in Nederland mensen met achtergronden vanuit de hele wereld! En hier in Nederland kunnen we van elkaar leren. Bijvoorbeeld over eten, kleding, muziek of het geloof. Het is leuk dat er zoveel verschillende mensen zijn, want anders wordt het ook zo saai!



Bron foto Caribische Nederland: Door TUBS - Eigen werk
Deze vectorafbeelding bevat onderdelen die afkomstig
zijn uit van: World location map (W3).svg (van TUBS)., CC
BY-SA 3.0, [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=15431108](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15431108)

Ik heb mijn best gedaan om van al de foto's de rechten te
achterhalen. Mocht uw foto ertussen staan en u heeft hier
problemen mee, neem dan contact met mij op via
stijnbooks@gmail.com